



Bianca De Bie

Bourgognestraat 9
6137 JH Sittard
0622386119
b.debie@endometriose.nl

Doel

Na jaren tobben met mijn gezondheid, is er in 2001 bij mij endometriose ontdekt. Al snel bleek hier maar heel weinig informatie over te zijn. Samen met enkele lotgenoten die elkaar via internet hebben leren kennen hebben we in 2002 het initiatief genomen om hier verandering in te brengen. Door me in te zetten voor de Stichting heb ik iets positiefs gedaan met mijn aandoening. De strijd om endometriose op de kaart te zetten is nog lang niet voorbij maar er is wel al veel gewonnen!

Ervaring

Mijn endometriose geschiedenis

Mijn menstruaties zijn sinds de pubertijd altijd een drama geweest! Ondanks meerdere dokters bezoeken is daar echter nooit iets meegedaan. Min of meer was de pijn te controleren door het slikken van de pil, maar dan nog was ik meestal wel 1 of 2 dagen ziek of leefde ik een week op zware pijnstillers. De diagnose werd pas gesteld nadat ik na lang proberen maar niet zwanger werd. Zelf koppelde ik de steeds erger wordende pijn wel aan de oorzaak van het niet zwanger worden, maar dat werd in eerste instantie van de hand gewezen. Na het bezoeken van een ander ziekenhuis en uitgebreide vruchtbaarheidsonderzoeken kwam in 2001 toch de diagnose. Dit was in eerste instantie een opluchting! Mijn pijn had nu een naam en zat dus niet tussen mijn oren. Hierna heb ik meerdere operaties en vruchtbaarheidsbehandelingen ondergaan. Halverwege 2003 hebben we gekozen voor totale rust en alleen met medicatie mijn endometriose onder controle te houden. Een hele opluchting, even geen ziekenhuizen meer. Eind 2004 hebben we besloten nog een laatste poging tot zwanger worden te doen. Een plan voor een negatieve uitslag hadden we ook al. Deze poging leverde succes op en in 2005 is onze zoon geboren. Al sinds voor zijn zwangerschap is mijn endometriose onder controle met medicatie! Ik weet tegenwoordig weer dat je ook kunt leven zonder pijn.

Dagelijks leven

Wat doe ik naast de Stichting

Ooit heb ik een toeristische opleiding gedaan. In het verleden heb ik gewerkt als receptioniste in een hotel, als grondstewardess voor een luchtvaartmaatschappij op Schiphol en als balie medewerkster in een ANWB winkel. Daarna heb ik de toeristische sector verlaten en ben ik als secretaresse/administratief medewerkster aan de slag gegaan voor meerdere bedrijven. Na onze verhuizing van Haarlem naar Sittard en daardoor een tijdje werkeloos te zijn, ben ik gaande weg steeds meer voor de Stichting gaan werken. Sinds 2005 is de Stichting dan ook mijn werkgever. In mijn privéleven heb ik een man, een zoon, een pleegdochter en een pleegzoon en ook nog een hond. Drukte alom dus! Ik hou van taartenbakken, fröbelen met de kinderen, wandelen en geniet van het leven.

Bestuursfunctie

Wat doe ik voor de Stichting

Ik ben mijn bestuursfunctie als penningmeester begonnen, als snel daarna werd daar ook de functie secretaris aan gekoppeld. Sinds maart 2006 ben ik voorzitter van de Stichting. Als voorzitter probeer ik medici er van te overtuigen wat het belang is van een goede endometriosezorg. Dit gaat heel langzaam! Maar er komt steeds meer bewustzijn bij gynaecologen. Ik zorg daarnaast binnen het bestuur voor de lopende zaken, zit zoals de functie al zegt de vergaderingen voor en profileer de Endometriose Stichting naar buiten toe. Maar dit alles doe ik natuurlijk niet alleen! Dit doe ik samen met de andere bestuursleden en onze vrijwilligers!!!